



't WAPEN VAN KENNEMERLAND

vanouds de stinkende emmer

DINER 17.00-21.30

VOORGERECHTEN

Rundercarpaccio	14.00
truffelmayonaise of pesto parmezaan pijnboompitten cherrytomaten kappertjes sjalot rucola	
Tonijn tataki	16.00
beukenzwam sesam hoisin wakame citrusgel	
Ravioli van burrata en citroen	15.00
paprika & tomatensaus basilicum	
Proeverij 2 personen	26.00
rundercarpaccio tonijn tataki tomatensoep	
Wisselend voorgerecht	dagprijs
Kijk op de borden of vraag een medewerker.	

SOEPEN

Tomatensoep vegetarisch	9.00
basilicumolie pesto geserveerd met landbrood vegan optie mogelijk	

HOOFDGERECHTEN

Saté van kippendij	19.50
atjar kroepoek huisgemaakte satésaus FrietHoes friet	
Saté van varkenshaas	20.50
atjar kroepoek huisgemaakte satésaus FrietHoes friet	
Wapenburger	20.50
black angus-rund brioche bol bacon huisgemaakte burgersaus tomaat little gem gekarameliseerde ui cheddar FrietHoes friet	
Huisgemaakte veggieburger	19.50
paddenstoelenburger baba ganoush little gem tomaat brioche bol FrietHoes friet	
Mosselen a la marinera	23.00
aioli brood witte wijn FrietHoes friet	
Wisselend hoofdgerecht	dagprijs
Kijk op de borden of vraag een medewerker.	

WE VERBOUWEN... MAAR BLIJVEN OPEN!

Onze keuken wordt momenteel volledig verbouwd kan dus zijn dat u wat ongemakken ervaart. We werken nu vanuit een kleine noodkeuken, wat betekent dat de menukaart is aangepast.

Daarnaast worden onze toiletten gerenoveerd en kunt u tijdelijk gebruik maken van een buitentoilet.

We begrijpen dat deze aanpassingen niet ideaal zijn en we doen ons uiterste best om u een fijne ervaring te bieden ondanks de overlast. Mocht u ergens last van hebben, laat het ons dan gerust weten. We zoeken graag samen naar een oplossing.

Dank voor uw begrip en geduld!

MAANDSPECIALS

Ossenhaas	32.50
aardappel seizoensgroenten jus de veau	
Tonijnsteak	28.50
noodles seizoensgroenten teriyakisaus	
Knolselderij steak	24.50
paprika blauwe kaas noten beurre noisette	



SALADES

Rundercarpaccio	16.00
truffelmayonaise of pesto parmezaan pijnboompitten cherrytomaten kappertjes sjalot rucola	
Tonijn tataki	16.50
beukenzwam sesam hoisin wakame little gem citrusgel	
Geitenkaas crème vegetarisch	15.50
walnoten beukenzwam peer balsamicostroop rucola	

KINDERKAART

Tagliatelle vegetarisch	9.50
tomatensaus parmezaan rucola	
Krokante kipstukjes	9.50
FrietHoes friet mayonaise appelmoes	
Kroket	9.50
FrietHoes friet mayonaise appelmoes	
Groentekroket	9.50
FrietHoes friet mayonaise appelmoes	

BIJGERECHTEN

FrietHoes friet	5.00
geserveerd met mayonaise	
Frisse salade	5.00
cherrytomaten huisgemaakte dressing	
Gemengde groenten	5.00
mix van groenten uit het seizoen	
Supplement brood	3.00
geserveerd met roomboter	

NAGERECHTEN

3 bollen ijs	9.00
slagroom kletskep rood fruit	
Gebak naar keuze	8.50
vanilleijs slagroom	
Wapenkoffie compleet	9.50
koffie of thee likeur naar keuze bonbon	
Diverse special coffees	9.50
Irish Spanish Italian French Kiss of Fire	
Bonbon van Chocolaterie Pierre	2.50

MAANDSPECIALS

Crème brûlée van speculaas	10.00
lemoncurd witte chocolade bramen	
Vegan brownie	9.00
walnoten frambozenso- bet	

heeft u dieetwensen? laat het ons weten!



DE STINKENDE EMMER - HET VERHAAL VAN DE VISSERSVROUWEN



Terugkomst van het strand – 1878 – Philip Lodewijk Jacob Frederik Sadée 1873-1904

Teylers Museum Haarlem

Eeuwenlang leidden de bewoners van Zandvoort een karig bestaan. Het leven bestond voornamelijk uit vissen en het verhandelen van de opbrengst. De mannen brachten de vangst aan land en de vrouwen vervoerden de vis via een lang, mul, zanderig pad naar Haarlem.

De vermoeide vissersvrouwen namen halverwege de tocht een welverdiende rustpauze bij de 'Kousenpaal'. Zo werd ook bij De Blinkert en de oude herberg Kraantje Lek gerust. Daarna liepen ze verder over de Zijlweg naar de Grote Markt waar ze alles uitstalden voor de verkoop. Deze traditie is lang in stand gebleven. Tot in 1881 kwamen nog dagelijks 300 van deze 'vislopers' naar de stad!

Op de terugweg, om de omzet te vieren, dronken de vissersvrouwen een neut bij het Hof van Holland – nu 't Wapen van Kennemerland.

In de volksmond is 't Wapen van Kennemerland beter bekend onder de naam 'De Stinkende Emmer'. Volgens overlevering is deze naam te danken aan de stank van de visemmers die buiten stonden te wachten.

Hoe dit verhaal is ontstaan is tot op heden onduidelijk, met name omdat het maar gedeeltelijk klopt. De vis werd namelijk niet vervoerd in emmers maar in manden. Het is zoals dat wel vaker voorkomt in 19e-eeuwse geschiedschrijving: een verhaal waaraan een flinke scheut fantasie is toegevoegd, maar wél een fraai verhaal!





anno 1886